



*Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want jij bent veilig thuis.*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw Maria Vandaele

echtgenote van de heer Maurits Matton

Zij is geboren in Merkem op 20 februari 1930 en is rustig
van ons heengegaan in leper op 18 december 2021.



De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **vrijdag 24 december 2021 om 10 uur**
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.

(mondmasker verplicht)

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne in het familiegraf
bij haar ouders op de begraafplaats van Klerken.

U kunt Maria een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekday van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Zij is de echtgenote van:

Maurits Matton

Zij is de mama van:

Marc Matton - Carine Dumoulin

Zij is de zus, schoonzus en tante van:

Maurits † Vandaele
Raphaël Vanacker - Simonne Matton en familie

Delen mee in dit verdriet:

de kinderen en kleinkinderen van Marc
de kinderen van Carine: Nordin en Kyra, Bjarni

Zij is verwant aan de families:

Vandaele - Scheldeman en Matton - Ketelers

De familie dankt:

haar huisarts dr. J. Beernaert,
haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
haar poetsdienst van Kotée,
de dokters en personeel
van het Jan Ypermanziekenhuis in leper.