



*Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.*

Na een mooi en rijkgevuld leven
nemen we afscheid van

Mevrouw

Paula Debruyne

weduwe van de heer Oscar Reynaert († 2013)

Zij is geboren in Koekelare op 5 februari 1932 en is er
van ons heengegaan op 18 december 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **donderdag 23 december 2021 om 10.30 uur**
in de St.-Martinuskerk in Koekelare.

(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats 'De Warande' in Koekelare.

U kunt Paula een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Zij is de mama en oma van:

Luc Reynaert - Irene Vandepoele
Nic Reynaert

Johan Reynaert - Marie-Thérèse † Waerenburgh
Hannes Reynaert - Nele Hankard
Wout, Felien
Jonas Reynaert - Annelies Devriendt
Vic

Danny Reynaert - Carine Bentein
Tina Reynaert en vriend Hossein Norouzi Firouz

Maria Reynaert - Fabienne De Coster

Delen mee in dit verdriet:

haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
de families Debruyne - Vandenbroucke en Reynaert - Boucquez

Een woord van dank gaat uit naar:

haar huisarts dr. D. Vermeulen,
haar thuisverpleging,
het personeel van Familiehulp,
haar poetshulp,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Meunyckenhof in Koekelare.

Rouwadres: Rouwcentrum Logghe
t.a.v. Fam. Paula Debruyne
Engelstraat 214, 8480 Ichtegem