





*“Voor anderen is papa
één uit velen,
maar voor ons
die hem goed kenden,
is hij alles.”*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer Erik Vansteenkiste

levenspartner van mevrouw Louise Eduwaere

Hij is geboren in Roeselare op 26 september 1947 en is rustig
thuis in Esen van ons heengegaan op 1 december 2021.



De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **dinsdag 7 december 2021 om 10 uur**
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.

(mondmasker verplicht)

Na de crematie krijgt de asurne
een mooi plaatsje in huiselijke kring.

U kunt Erik een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Hij is de levenspartner van:

Louise Eduwaere

Hij is de papa en pepé van:

Dario Vansteenkiste

Gwendolien Vansteenkiste

Heidi Vansteenkiste - Kevin Goethals

Vital Jacques

Xante Jacques

Lexie Goethals

Lily Goethals

Delen mee in dit verlies:

zijn broer Willy, zijn tante Rachelle en nonkel Willy

Hij is verwant aan de families:

Vansteenkiste - Debruyne en Eduwaere - Vandenaabeele

Met dank aan en waardering voor:

zijn huisartsen van praktijk 'De Wilg',

zijn thuisverpleging Kathleen Bulcke,

zijn vrienden Lindsay, Johan, Jacky en Christiane, Piet

voor de talrijke steunende en opbeurende bezoeken en hulp.