





*Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de eeuwige rust is gegeven.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Joël Vandenheede

weduwnaar van mevrouw Monique Vandenheede († 2002)

Hij is geboren in Brugge op 26 juni 1934 en is, omringd en gesteund door zijn familie,
van ons heengegaan in Reninge op Allerheiligen 2021,
gesterkt door de ziekenzalving.

"Veehandelaar op rust"
Gewezen lid Rustende Landbouwers en Landelijke Gilde

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **zaterdag 6 november 2021 om 11.30 uur**
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats 'Stiltepark De Warande' in Torhout.

U kunt Joël een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Hij is de papa van:

Kris en Conny Vanhaerents - Vandenheede
Luc en Mieke Vandenheede - Nollet

Hij is de pepé van:

Birger en Stéphanie Vanhaerents - Mestdagh
Lawrence en Ulrike Mellebeek - Vanhaerents
Justine Vandenheede
Emmeric Vandenheede en Karen

Hij is verwant aan de families:

Vandenheede - Volcke en Vandenheede - Vandeginste

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:

zijn huisarts,
het personeel van Familiezorg,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Zilvervogel, afd. Het Hofland in Reninge
en in het bijzonder zijn verzorgende Joke en burens Paula en Gabriël.