

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft,
't is vreemd, die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je allerlaatste beetje toe...*

Echtgenoot van:

Rosa Naert

Papa en opa van:

Kris en Sandrine De Grijse - Pattyn
Gilles en Chiara
Koen en Christel De Grijse - Lanckriet
Stef en Lars

Delen mee in dit verlies:

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families De Grijse - Boedt en Naert - Casier

De familie dankt:

zijn huisartsen dr. M. Blancke en dr. N. De Grootte,
de directie en personeel van WZC St.-Augustinus Torhout, afd. De Plantaan,
zijn thuisverpleging Sandra, Dylan en Silvia, zijn kinesisten Dries, Mathias en Florian.

Rouwadres:

Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Roger De Grijse
Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark

Rouwcentrum Logghe, Kortemark



Dankbaar voor zijn lang en dienstbaar leven,
melden wij met droefheid het overlijden van

de heer **Roger De Grijse**

echtgenoot van mevrouw Rosa Naert

Geboren in Leffinge op 4 januari 1938 en omringd door zijn familie
overleden in Torhout op zondag 10 januari 2021.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in beperkte familiekring plaatsvinden.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats 'Stiltepark De Warande' in Torhout.

U kunt Roger een groet brengen t.e.m. vrijdag 15 januari in rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.

U kunt uw medeleven betuigen via www.logghe-geert.be

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,

nimmer klagend, altijd stil dragend.

Moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment,

het wilde niet meer...

Je sliep zo stil vannacht,

de zon kon het niet weten

dat jij zo vreedzaam en zo zacht

de ochtend zou vergeten...