



*Rust nu maar uit voetje,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.
In stilte vertrek je voor een lange reis,
maar je bent niet alleen,
in je hart neem je ons mee.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u diepbedroefd het overlijden van

de heer

Geert Vandromme

Hij is geboren in Zarren op 25 september 1955 en is onverwacht thuis in Nieuwpoort van ons heengegaan op 24 oktober 2020.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zal de uitvaartdienst in beperkte kring plaatsvinden.
(Om die reden zal er ook geen rouwmaaltijd zijn.)

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Zarren.

U kunt Geert een groet brengen t.e.m. vrijdag 30 oktober
in het rouwcentrum Logghe, Esenstraat 64A in Zarren.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur.

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be

Hij is de lieve papa en trotse opa van:

Nele en Olivier Vandromme - Denys
Leen en Ben Vandromme - Rassart, June
Marijn en Charline Vandromme - Vanderper, Nova

Hij is de zoon van:

Maurice † en Martha Vandromme - Cornette

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

Annie en Theo Vandromme - Debusschere en familie
Christine en Pol Vandromme - Vandevenne en familie
Guido en Rita Vandromme - Follebout
Marc en Rita Vandromme - Verhoye en familie

Hij is verwant aan de families:

Vandromme - Cornette

Een woord van dank gaat uit naar:

zijn huisarts dr. Platteau,
zijn thuisverpleging Magalien Bruneel en collega's.