



*“Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen
en ik ben van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter Gode gegaan.”*

G. Gezelle

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw
Paula Pleysier

weduwe van de heer Georges Vanwelsenaers († 2015)

Zij is geboren in Koekelare op 18 juni 1923 en is onverwacht
van ons heengegaan in Merkem op 21 oktober 2020.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zal de uitvaartdienst in beperkte kring plaatsvinden.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkaelder op de begraafplaats van Koekelare.

U kunt Paula een groet brengen t.e.m. donderdag 29 oktober
in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:

www.logghe-geert.be

Dit melden u met droefheid:

Haar dochter:

Monique Vanwelsenaers - Etienne Vandewalle († 2002)
- Marc Vandorpe

De kinderen en kleinkinderen

*Haar broer Julien †, schoonzussen Adrienne † en Maria,
schoonbroers †, schoonzussen †, neven en nichten*

De families Pleysier - Vanwelsenaers en Vanwelsenaers - Gunst

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:

haar huisarts dr. K. Bacquaert,
de directie, het personeel en vrijwilligers
van WZC ‘De Groene Verte’ in Merkem