



*"Stilte
is de laatste boodschap
die je ons geeft.
Stilte
om te huilen en te vragen
te bidden en te luisteren."*

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden we met diepe droefheid het overlijden van

de heer

Luc Constandt

Hij is geboren in Diksmuide op 20 april 1951 en is onverwacht
thuis in Esen van ons heengegaan op 8 september 2019.

*Lid van KBG Esen
Lid van OKRA Zarren
Lid van NEOS Diksmuide
Lid van Samana Esen*

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **vrijdag 13 september 2019**
om 10 uur in de **Sint-Pieterskerk in Esen**.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkaelder op de begraafplaats van Esen.

U kunt Luc een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64 A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.

Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Hij is de pa en opa van:

Peter Constandt - Tamara Denecker
Paulien

Marc Constandt - Stefanie Vandenbulcke
Floor
Laure
Aaron
Jasper

Miguel Constandt - Angelique Goemaere
Zoë en Seppe
Wout
Liza
Lore
Lotte
Julie

Caroline Constandt - Koen Lansen
Lisa
Saartje

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Constandt - Beuckelaere.

Met dank aan:

zijn huisarts dr. B. Ingelaere,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
het personeel van Familiezorg,
zijn poetsvrouw Anja,
zijn burens en vrienden voor hun steun en talrijke bezoeken.