



*“Wat het volle leven uitmaakt
is de kans te hebben gekregen
zijn eigen leven te leven.”*

Wij melden u het overlijden van

de heer Roger Commeine

weduwnaar van mevrouw Maria Degeetere († 2005)

Hij is geboren in Handzame op 1 mei 1938 en is, in het bijzijn van zijn familie,
van ons heengegaan in Roeselare op 8 juni 2019,
begeleid met de gebeden van de Heilige Kerk.



De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in familiekring.

Na de crematie volgt de asverstrooiing
op de begraafplaats van Werken.

U kunt Roger een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A te Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

“Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Hij was de papa en opa van:

Luc Commeine

Kris Commeine
Elise

Wim en Katleen Commeine - Lust
Jens

Hij was de broer, schoonbroer en oom van:

Frans en Hilde Commeine (†) - Kesteloot (†) en familie
André en Cecile Commeine - Boddez en familie

Oscar en Ivona Vanhulle (†) - Degeetere en zoon
Aimé en Godelieve Vandenberghe (†) - Degeetere - Julien Vanhullebus en familie
Noël en Bernice Degeetere - Vandecasteele en familie

De families Commeine - Vandenabeele en Degeetere - Vanlerberghe.

Met dank aan en waardering voor:

zijn huisarts, dr. F. Vantomme,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en personeel van AZ Delta campus Wilgenstraat in Roeselare