



“God, Gij zond mij als boer op de wereld:
om te ploegen, te zaaien en te maaien.
Ik heb het gedaan, ik was gelukkig.”

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer Joseph Maes

echtgenoot van mevrouw Anna Vanrobaeys

Hij is geboren in Moorsele op 18 juni 1937 en is
thuis in Kortemark, omringd door goede zorgen van zijn familie,
van ons heengegaan op 6 juni 2019,
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken.

Lid Landelijke Gilde
Lid OKRA

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Joseph
op zaterdag 15 juni 2019 om 10.30 uur in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder op de begraafplaats van Kortemark.

U kunt Joseph een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Elke weekday van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur, Pinksteren en pinkstermaandag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Dit melden u met stil verdriet:

Zijn echtgenote:

Anna Vanrobaeys

Zijn kinderen:

Filip en Hilde Viaene - Maes

Zijn klein- en achterkleinkinderen:

Joeri en Hanne Quintyn - Viaene

Adeline, Achille

Tim en Celine Clybouw - Viaene

Lewis, Vince

Brecht en Eline Viaene - Castryck

Zijn broer †, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Urbain † en Georgette † Maes - Desmet en familie

Antoon † en Lena Vanrobaeys - Margo en familie

Daniël en Chantal Vanrobaeys - Verhaeghe en familie

Raphaël en Agnes Vanrobaeys - Vanneste en familie

Denis en Agnes Vanderstraeten - Vanrobaeys en familie

Frans en Lutgarde Beels - Vanrobaeys en familie

Gabriël en Gerda Vanrobaeys - Windels en familie

Frans en Nicole Vandekerkhove - Vanrobaeys en familie

Michiel Vanrobaeys

De families Maes - Vanfleteren en Vanrobaeys - Vermandere

Met dank aan:

zijn huisarts dr. Els Coenegrachts,

zijn thuisverpleging Sofie, Dorine en Françoise,

zijn kinesisten Inge, Steven en Ellen,

de palliatieve zorg De Mantel Roeselare,

de dokters en personeel van AZ Delta Roeselare, campus Wilgenstraat.

“Nooit vragen, nooit klagen
zijn pijn in stilte dragen,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.”

Aan onze liefde werd ontnomen

Joseph Maes

18.06.1937 - 06.06.2019