



*Eenvoudig en liefdevol zoals hij
heeft geleefd, nam hij stilletjes
afscheid van allen die hem zo
liefhadden om voor eeuwig
te rusten bij de Heer.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Lucien Vanderwee

weduwnaar van mevrouw Rosa Crombez († 2002)

Hij is geboren in Koekelare op 19 juni 1938 en is zachtjes
van ons heengegaan in Brugge op 8 januari 2018,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.



De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Koekelare,
heeft plaats in intieme kring.

Online condoleren: www.logghe-geert.be

Hij is de vader van:

Freddy en Carine Van Lerberghe - Vanderwee
Patrick † Vanderwee en zoon

Hij is de pepe van:

Jürgen en Jolien Van Lerberghe - Provoost
Kayne, Bryce, Lisa, Owen, Milan
Bart en Sara Van Lerberghe - Verheecke
Joren, Julian

De families Vanderwee - Spriet en Crombez - Boulet.

Met dank aan:

zijn huisarts dr. Hallyn
de directie, aalmoezenier, personeel en vrijwilligers
van het WZC Herdershove in Brugge.

