



*"Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen alles nog kon."*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Martine Vandoolaeghe

Zij is geboren in Diksmuide op 3 augustus 1959
en is rustig, na een moedig gedragen ziekte
en omringd door liefdevolle en warme zorgen
van ons heengegaan in Roeselare op 9 januari 2018.

Lid van verschillende socio-culturele verenigingen

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben op **maandag 15 januari 2018**
om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk in Koekelare.

Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.

Daarna volgt de bijzetting in een grafkelder
op de begraafplaats "De Warande" in Koekelare.

U kunt Martine een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Zij is de lieve ma en trotse moeke van:

Vanessa Delrue - Filip Matthieu
Owen, Vince, Erton

Birger Delrue

Zij is de zus, schoonzus en tante van:

Annie Vandoolaeghe - Daniël † Staelens en familie
Jacqueline Vandoolaeghe - Francky Dekeyzer en familie

Haar ooms, tantes, neven en nichten.

De families Vandoolaeghe - Verhelst.

Met dank aan:

haar huisarts dr. A. Moeyaert van Zorgpunt Koekelare,
de dokters en personeel van de oncologische dienst
en palliatieve eenheid "Het Anker" van AZ Delta Roeselare.