



*"Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan."*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer Roger Plysier

Hij is geboren in Vladslo op 23 januari 1929 en is,
omringd door zijn familie, van ons heengegaan in Kortemark
op Kerstmis 2017, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid vriendenkring Stad Diksmuide

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **zaterdag 30 december 2017**
om 10 uur in de St.-Hadrianuskerk in Handzame.

Gelegenheid om de familie te groeten na de dienst.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Handzame.

U kunt Roger een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Dit melden u diepbedroefd:

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Wilfried en Claire PLYSIER - VANSTEENLANDT
David en Angie PLYSIER - DOISE
Brent, Lennert
Stijn en Evi PLYSIER - DEKEYSER
Cedric, Elize, Lucas
Kristof en Saïda HOSTENS - PLYSIER
Thibo, Lina, Mathis

Stefaan en Ann PLYSIER - DEPUYDT
Kenneth en Dobie PLYSIER - DE WILDE
Laure, Lukas
Mike en Yamina DE MEE - PLYSIER
Yarreth en Janne PLYSIER - VANESSCHE
Yanaïka PLYSIER

Jany en Ine TORREELE - PLYSIER
Maxim TORREELE

De families PLYSIER en LYDOU.

Met dank aan:

zijn huisarts,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
het personeel van Familiehulp,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde in Kortemark,
Monica en Daniël.