



*Als alle leven stopt
blijft alleen de kern der dingen.
En die is stil en eindeloos.*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw Hilda Famil

weduwe van de heer Maurits Wyndels († 1996)

Zij is geboren in St.-Michiels op 1 december 1927 en is rustig,
omringd en gesteund door warme en liefdevolle zorgen,
van ons heengegaan in Brugge op 22 december 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **zaterdag 30 december 2017**
om 10.30 uur in de parochiekerk van Don Bosco,
Don Boscolein in Torhout.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Na de dienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats "De Warande" in Torhout.

U kunt Hilda een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag en Kerstmis gesloten.

2^{de} kerstdag van 10.30 tot 11.30 uur.

Online condoleren: www.logghe-geert.be

Zij is de ma en mémé van:

Christian en Kristien Van Oost - Wyndels
Hans en Yenka Van Oost - Wallaert
Nand en Mathijs
Bram en Nele Van Oost - Fiems
Merel en Daan
Birger en Goedele Dumortier - Van Oost
Tjabbe, Dieuwert en Jitse

Eric Wyndels

Dirk en Lena Jonckheere - Wyndels
Koen en Patricia Jonckheere - Spillier
Elise en Lori

Bart en Stefanie Jonckheere - Soete
Lotte en Jade

Dirk en Myriam Braekevelt - Wyndels
Jeroen en Veerle Vanleene - Braekevelt
Lien en Thijs
Kris Braekevelt en Emelie Delandmeter

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Famil - Standaert en Wyndels - Devriendt.

Met dank aan:

haar huisartsenpraktijk "Het Spoor",
haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
haar poetsvrouw Karine,
de dokters en personeel van de Palliatieve
Zorgeenheid "De Vlinder" in Brugge
en de vele burens en vrienden
voor hun steun en talrijke bezoeken.