



*“Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker de scheiding,
maar dankbaarheid verandert
de pijn in stille hoop.”*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw
Martha Ledoux

weduwe van de heer Prudent Verstraete († 2014)

Zij is geboren in Merkem op 21 juni 1928 en is rustig,
van ons heengegaan in Ieper op 5 december 2017,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

U, die de dierbare overledene gekend hebt en genegen was,
wordt vriendelijk uitgenodigd tot deelname aan de Plechtige Eucharistieviering,
die wordt voorgegaan door E.H. Jean-Marc Soetaert,
op DINSDAG 12 DECEMBER 2017 om 10.30 uur
in de ST.-JAN DE DOPERKERK in HOUTHULST.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats “Ter Ruste” in Houthulst.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

“ Heer Jezus, neem ook haar op in Uw eeuwig geluk!”

Zij is de ma en oma van:

Eric en Paula VERSYCK - VERSTRAETE
Piet en Kerensa VANTHOMME - VERSYCK
Fleur, Leander, ♥

Marnic en Marleen VERSTRAETE - DE CUYPER

Haar schoonzus, neven en nichten.

De families LEDOUX - VANDOORNE en VERSTRAETE - VAN MOEN.

Met dank aan en waardering voor:

haar huisarts dr. Marc Geeraert,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Cassiers in Houthulst,
in het bijzonder van de dienst “Twee Linden”,
de dokters en het personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

U kunt Martha een laatste groet brengen in het rouwcentrum G. Logghe,
Esenstraat 64 A in Zarren, elke weekday van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, op zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be