



*"God, Gij zond mij als boer op de wereld:
om te ploegen, te zaaien en te maaien:
ik heb het gedaan en ik was gelukkig!"*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Daniël Tylleman

echtgenoot van mevrouw Rosa Goddyn

Hij is geboren in Koekelare op 7 mei 1928 en is rustig
van ons heengegaan in Torhout op 3 december 2017,
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.

Lid van de Landelijke Gilde

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **zaterdag 9 december 2017 om 11.30 uur**
in de **St.-Martinuskerk in Koekelare**.

De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.

Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats "De Warande" in Koekelare.

U kunt Daniël een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Geert Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Dit melden u met diepe droefheid:

Zijn echtgenote:

Rosa Goddyn

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Jean Pierre en Marleen Declerck - Tylleman
Jürgen en Anja Declerck - Faut
Quinten, Amélie

Kris en Greet Casier - Tylleman

Zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

Guillaume en Maria Tylleman - Vanryckeghem en familie

Roger † en Maria Devriese - Goddyn en familie
Marcel † en Lea † Cappelle - Goddyn en familie
Jozef † en Marie-Anne Goddyn - Hindryckx en familie
Remi en Laura Goddyn - Compernel en familie

De families Tylleman - Hinderyckx en Goddyn - Van Louwe.

Met dank aan:

zijn huisarts dr. André De Vlieger,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
het personeel van Familiehulp,
de dokters en het personeel van AZ St.-Rembert in Torhout,
het team van apotheek Crevits.