



*Een mama en moeke
om van te houden,
om nooit te vergeten,
in duizend kleine dingen.*

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Paula Bout

echtgenote van de heer Georges Vanderjeugd

Zij is geboren in Zedelgem op 26 april 1928 en is,
omringd door haar familie, van ons heengegaan in Torhout op 8 november 2017,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op woensdag 15 november 2017 om 10 uur
in de St.-Jozefskerk in Wijnendale.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne in een urnengrafkelder
op de begraafplaats "De Warande" in Torhout.

U kunt Paula een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
op Wapenstilstand en zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Dit melden u:

Haar echtgenoot:

Georges Vanderjeugd

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Norbert (†) en Marleen Christiaen - Vanderjeugd

Wouter en Stephanie Christiaen - Bossu

Frieke, Lobke

Marthe, Lou

Dieter Christiaen

Ruben en Els Christiaen - Louagie

Roos, Douwe, ♥

Geert en Kateleen Haelewyn - Vanderjeugd

Tine Haelewyn

Léonie, Juliette

Thomas Haelewyn

Thijs en Lynn Haelewyn - Viaene

Kobe

Delen mee in dit verdriet:

haar zus Simonne

de families Bout - Hast en Vanderjeugd - Seynaeve

Met dank aan:

haar huisarts dr. Fr. Haelewyn,

de dokters, personeel en pastorale dienst van AZ St.-Rembert in Torhout,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC St.-Augustinus in Torhout.