



*Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer Julien Vergauwe

echtgenoot van mevrouw Marcella Muyllaert

Hij is geboren in Leffinge op 9 januari 1944 en is rustig, thuis in Ichtegem,
omringd en gesteund door warme zorgen van zijn familie,
van ons heengegaan op 30 januari 2018.

Foornijveraar op rust

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op maandag 5 februari 2018 om 10 uur in de St.-Michielskerk in Ichtegem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie krijgt de asurne
een warm plaatsje in huiselijke kring.

U kunt Julien een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Hij is de lieve echtgenoot van:

Marcella Muyllaert

Hij is de zorgzame pa van:

Anje Vergauwe - Filip Bonne

Hij is de trotse "Jen" van:

Shani Bonne - Ben De Bosscher

Nathan, ♥

Gregory Bonne - Tamara Vleminckx

Hij is de broer, schoonbroer en oom van:

Mariette Vergauwe - André Vanmassenhove

Mariette Muyllaert - Noël (†) Derieuw en familie

Marguerite (†) Muyllaert - Jérôme Dewulf en familie

Monique Muyllaert - Willy Braem en familie

De families Vergauwe - Rotsaert en Muyllaert - Defever.

Met dank aan:

zijn huisarts dr. D. Vermeulen,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
zijn kinesist Chris Vierstraete.