

Liefste Dany, pa, opa,  
Tijd stilgelegd in jouw handen.  
Zo tegensprekelijk met alles wat jij  
met de tijd gedaan hebt:

*lief gehad  
bron geworden  
jezelf uitgedeeld  
vermenigvuldigd  
voor geborgenheid gezorgd  
voor perspectief  
voor brood  
met tederheid en aandacht pijn verzacht  
en over eigen pijn gezwegen  
geluk gekoesterd  
los gelaten  
toegekeken  
weer bijeen gebracht*

*En nu de adem van het leven aan het licht teruggegeven.*

Liefste Dany, pa, opa, je laat bij allen  
die je lief hebben een prachtige souvenir na.





Liefdevol aandenken aan

# Dany Van Mullem

Hij was hier op deze aarde  
van 16 augustus 1948 tot 25 januari 2018.  
Nu is hij bij allen die hij zo liefheeft  
in de weidse eeuwigheid.

*Grote liefde van:*

Agnes

*Warme en trotse papa en schoonpapa van:*

Bram en Liesbet  
Brecht en Tine

*Beste opa van de wereld van:*

Helena en Lucas  
Korneel, Esmee en Kaat

*Delen mee in dit verdriet:*

zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen



Wie nog een moment wil samenzijn met de as van Dany in zijn vertrouwde omgeving, kan bij hem thuis in de Korenbloemstraat 17, Roeselare, een laatste groet komen brengen op woensdag en donderdag van 16 tot 19 uur en vrijdag van 16 tot 18 uur.

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Dany op zaterdag 3 februari 2018 om 9.30 uur in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.

Daarna zal de as van Dany teruggeschonken worden aan de natuur in het urnenbos van Oekene en zal elke lente nieuw leven geven als herinnering aan Dany.

*"Bloemen noch kransen"*

