



*Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.*

Dankbaar voor haar leven en voor de liefde die zij ons gaf,
vertrouwen wij de Heer toe

Mevrouw

Irma Cambier

Weduwe van de heer Robert Ryckewaert (+2010)

Geboren in Steenkerke op 11 april 1935 en rustig,
omringd door hen die zij liefhad,
van ons heengegaan op 22 januari 2018 in Woumen,
voorzien van het Heilig Sacrament der zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen aan de uitvaartplechtigheid
met eucharistieviering in **de parochiekerk Sint-Martinus in Vladslo**
op zaterdag 27 januari 2018 om 10.30 uur.

Na de plechtigheid zal Irma herenigd worden met Robert en Stefaan
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Vladslo.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Er kan een groet gebracht worden aan Irma in het rouwcentrum Geert Logghe,
Esenstraat 64 A in Zarren elke weekday van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

“Heer Jezus, neem ook haar op in Uw eeuwige liefde!”

Zij was de mama van

Geert en Bernadette Degrieck – Ryckewaert
Eddy en Christine De Grave – Ryckewaert
Stefaan Ryckewaert (+ 1972)
Xavier en Isabelle Depouvre – Ryckewaert

Zij was de meme van

Dieter Degrieck
Marlies Degrieck

Jasmien De Grave en Dimitri Michels
Joachim De Grave en vriendin Olga

Victor Depouvre
Marthe Depouvre
Louis Depouvre

Zij was de zus, schoonzus en tante van

Isidoor en Lea + Cambier – Feryn en familie
Zr. Maria Cambier
Zr. Angèle Cambier
Zr. Gerarda + Cambier
Suzanne + Cambier
Antoon en Adèle + Van hunsel – Cambier en familie
Godfried + Cambier
Daniël + en Paula Cambier – Cardinael en familie

Emiel + en Georgette Ryckewaert – Taveirne en familie
André en Esther Ryckewaert – Pauwelyn en familie
Rudy en Godelieve Vandousselaere – Ryckewaert en familie

De families Cambier – Morlion

De families Ryckewaert – Hoornaert

Met dank aan:

haar huisartsen S. Vereenoghe, M. Geeraert,
de directie, verpleging en vrijwilligers van het WZC De OpenLink in Woumen
en allen die door hun zorg, bekommernis en
sympathie een onschatbare steun voor haar en ons waren.